

## Programma opening Hubertuskerk

Openingswoorden door Johannes Mulder  
voorzitter van *Stifting Doarpstsjerken*

*Luiden van de klokken door Cornelis Rusticus en Geertje Algra*

Lezing over de geschiedenis van de Hubertuskerk door Syb Eldering  
architect

Lezing over archeologische vondsten tijdens de restauratie  
door Wiepkje Hagen en Hendrik de Jong  
verbonden aan *Het Argeologysk Wurkferbân Fryske Akademy*

Woorden door Kees Koopmans  
voorzitter kerkenraad *Protestantse Gemeente Lollum-Waaksens*

*Samen zingen lied 280 NLB begeleid door Menzo Rohn*

Afsluitende woorden door Johannes Mulder

## Lied 280 NLB



1 De freug - de liedt ús nei dit hûs,  
hjr komt ús 't wurd be - nei.  
God ropt syn nam-me út oer ús,  
wy sjon - ge fan syn dei.

2. Dit hûs fan hout en stien, dat lang  
oerlibbe stoarm en striid,  
hjr rûzje noch gebed en sang  
fan 't folk út earder tiid.

3. In hûs, dat alle spoarren draacht  
fan minsken, wif en tear;  
de pylder, 't hiele hûs ta skraach,  
woll' Jo dy wêze, Hear?

7. Dit hûs slyt lykas wy, mar wa't  
hjr feilich skûlplak fûn  
wurdt bliuwend op syn libbenspaad  
wer moed en sterkte jûn.

*Tekst S. de Vries, oersetting A. Bosch, meldij W. Vogel*